

17 december 2022 • Editie 56-9 • [Bekijk deze e-mail in uw browser](#)



# 't Haantje



## Museum

## Fijne feestdagen!

[Koop tickets](#)

Het was een drukke novembermaand in Museum Ons' Lieve Heer op Solder. Zo was er Museumnacht Amsterdam, waar wij bijna 1500 bezoekers mochten ontvangen en wisten veel gezinnen de Sint Nicolaas speurtocht te volbrengen. Ook zijn er veel leerlingen van verschillende scholen naar het museum gekomen, al met al een zeer gezellige maand. En de komende weken de sfeer in het museum helemaal in het teken van Kerst, met allemaal kerstgroepen, een nieuwe speurtocht, de Kerstnachtmis en nog veel meer moois. Je leest het allemaal in dit Haantje.

---

## Collectie

## Kerstgroepen in het museum

Ontdek Kerst op Solder! Kom met de hele familie naar Museum Ons' Lieve Heer op Solder en bewonder het monument in kerstsferen. Ieder jaar is de afdeling Collectie druk met het optuigen van alle groepen en beelden en ook dit jaar is het weer een schitterende beleving om door het museum te wandelen. Er zijn twintig kerstgroepen opgesteld in het museum, van kleine voor onder de kerstboom tot hele grote, verstopt in een kast.



Fotograaf: Rebekka Mell

---

## Educatie

### Leuke kerstspeurtocht

Vind jij alle hoofdrolspelers uit het kerstverhaal? Met onze gratis kerstspeurtocht ga je bij de verschillende groepen op zoek naar negen kerstfiguren. Op losse kaarten lees je meer over de rol die deze figuren spelen in het kerstverhaal. Ook staat er op elke kaart een vraag.

Heb je ze allemaal kunnen vinden? Knutsel dan thuis met de negen kaarten je eigen kerststalletje.





**Leeftijd**

Vanaf 4 jaar

**Duur**

45 min

**Prijs**

Inbegrepen bij het museumbezoek

## Educatie

# Feest!-audiotour

Ben je tussen de 10 en 12 jaar, dan is er de gratis Feest!-audiotour. Met deze audiotour kom je van alles te weten over de achtergrond van Kerstmis en andere feestdagen. Af en toe krijg je een speciale 'feestvraag' waarmee je punten kan verdienen. Aan het eind van de audiotour ontvang je een diploma met je score.

### Leeftijd

Van 10 - 12 jaar

### Duur

45 min tot een uur

### Prijs

Inbegrepen bij het museumbezoek

---

## Museum

# Kerstnachtmis

Boek een mis

Dit jaar is het ook weer mogelijk om een kerstnachtmis bij te wonen. Op zaterdag 24 december a.s. vinden er in de feestelijk versierde zolderkerk twee nachtmissen plaats.

Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.

[Kijk hier](#) voor meer informatie.



---

## Museum

### De tip van... Jany Jonker

Wie in Museum Ons' Lieve Heer op Solder werkt, leert deze bijzondere plek door en door kennen. Van de verborgen verhalen tot de leukste dingen die je er kan doen. Iedere maand vragen we daarom een medewerker naar zijn of haar gouden tip.

#### **Deze maand: de tip van Jany Jonker, vrijwilliger Museum Ons' Lieve Heer op Solder.**

"Maanden geleden ontdekte ik aan de achterkant van de mooie oude communiebank, voor het altaar in de kerk, allemaal kleine ijzeren lusjes. Bij navraag begreep ik dat die zijn bedoeld voor het vastmaken van de zogenoemde communiedwaal: een met kant afgezet wit linnen kleed.

Maar wat is de functie van een communiedwaal?

Voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was het gebruikelijk dat de gelovigen het Heilig Sacrament (de gewijde hostie) op de tong ontvingen. Dat ging als volgt. Tijdens de mis

kwamen de gelovigen naar voren. Ze knielden op de communiebank en schoven hun gevouwen handen onder een wit kleed: de communiedwaal. De communiedwaal voorkwam zo dat de gelovigen per ongeluk de gewijde hostie met hun handen zouden aanraken. Ook konden eventuele kruimels worden opvangen, of de hostie zelf, als deze zou vallen bij het uitreiken. Vanwege de liturgische vernieuwingen na 1965 werden in veel katholieke kerken de communiebanken verwijderd en verloor ook de communiedwaal haar functie. In kerken met een behoudender liturgie zijn ze nog steeds of weer opnieuw in gebruik.

De oude communiedwaal van Museum Ons' Lieve Heer op Solder is nu onderdeel van de museale collectie. In de Sinterklaastijd hing het kleed tijdelijk over de communiebank, vastgemaakt aan die ijzeren lusjes met allemaal strikjes. Prachtig om te zien! Het was een voorrecht de kwetsbare communiedwaal in onze kerk op Solder een paar weken te kunnen bewonderen! Ik hoop dat het mooie oude linnen in de toekomst nogmaals te zien zal zijn!"





---

## Museum

### Vriendenactie

Neem deze feestperiode een kind uit de familie mee naar het museum! Op vertoon van je Vriendenpas kunnen de kinderen gratis naar binnen. Deze Vriendenactie is voor kinderen tot en met 12 jaar en is geldig t/m 6 januari 2023.

Ben je nog geen Vriend van Museum Ons' Lieve Heer op Solder, maar wil je wel iedere maand profiteren van leuke extra's? Word

dan ook Vriend en klik op onderstaande knop.

Tip: het is ook mogelijk om een Vriendenpas cadeau te doen.

Word Vriend

---

**Museum Ons' Lieve Heer op Solder**  
Oudezijds Voorburgwal 38  
1012 GD Amsterdam

+31 (0)20 624 66 04 (ma. t/m vr.)  
info@opsolder.nl

[Add us to your address book](#)

PARTNERS EN SPONSOREN:

Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 •  
Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging  
Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins  
Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam



Copyright © 2022 Museum Ons' Lieve Heer op Solder, All rights reserved.

Deze mail is voor de relaties, vrienden en collega's van  
Museum Ons' Lieve Heer op Solder.

Want to change how you receive these emails?  
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).