

[View this email in your browser](#)



't Haantje



Het museum nu nóg toegankelijker

Hoe maak je een historisch monument met veel trappen en smalle gangen toch voor iedereen toegankelijk? Met deze vraag ging Museum Ons' Lieve Heer op Solder enige tijd geleden aan de slag. Samen met verschillende experts en met mensen met een fysieke of visuele beperking is onderzocht hoe we deze specifieke doelgroepen zo goed mogelijk kunnen bedienen. Het resultaat mag er zijn! Sinds vorige week is het museum twee bijzondere voorzieningen rijker: een speciale audiotour voor blinde en slechtziende bezoekers en een virtuele rondgang door het museum voor mensen die slecht ter been zijn. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

En nu we het toch over (potentiële) nieuwe bezoekers hebben: wat is het fantastisch om te zien dat men de weg naar het museum weer weten te vinden. Tijdens het drukbezochte Paasweekend kwam het

zelfs een aantal keer voordat we aan het maximale aantal bezoekers zaten en er even gewacht moest worden voordat men naar binnen kon. En dit is dan meteen een actuele tip voor onze lezers: breng je binnenkort een bezoek aan ons museum en wil je er verzekerd van zijn dat je ook daadwerkelijk op het door jou gewenste tijdstip naar binnen kunt, maak dan vooral een online reservering.

Wil je meer handige – en leuke – tips? Lees dan deze nieuwsbrief!

[Reserveer Tickets](#)

Toegankelijkheid museum sterk verbeterd

Dinsdag 19 april jl was het zover: de feestelijke lancering van Samen zie je meer! en CoVisit, twee bijzondere voorzieningen voor mensen met een beperking. Er is lang aan gewerkt, maar het resultaat mag er echt zijn. Het museum is ontzettend blij met de verbeterde toegankelijkheid. Directeur Birgit Büchner verwoordde het tijdens de lancering als volgt: “Museum Ons’ Lieve Heer op Solder wil een museum zijn voor iedereen. Met deze voorzieningen hebben we twee grote stappen gezet.”



Samen zie je meer!

De audiotour *Samen zie je meer!*, ontwikkeld voor bezoekers met een visuele beperking, focust op zintuiglijke beleving. De bezoekers lopen deze tour samen met een maatje. Naast loopinstructies en adviezen, bevat de audiotour verhalen over de bewoners en de geschiedenis van het huis, beschrijvingen van het interieur en van bijzondere stukken in de collectie. Juist voor deze doelgroep zijn er allerlei extra elementen aan toegevoegd. Het geluid van krakende trappen, de koelte van de marmeren gangen, de geur van wierook, bijzonder gesneden houtwerk in de kerk; het zijn allemaal voorbeelden van zintuiglijke ervaringen die worden benadrukt tijdens de rondgang door het museum. Voordat de blinde en slechtziende bezoekers samen met hun maatje het grachtenpand ingaan, worden ze uitgenodigd om een maquette van het monument met de handen te verkennen. Zo kunnen zij zich alvast een beeld vormen van het 17de-eeuwse gebouw. Om ook het entreegebouw beter toegankelijk te maken zijn hier onlangs looplijnen aangebracht. De weg naar garderobe, toiletten en museumcafé kan zo gemakkelijk gevonden worden.



CoVisit

De *CoVisit* is een voorziening voor mensen met een fysieke beperking. Vanuit een aparte ruimte in de ondergrondse passage die het entreegebouw met het monument verbindt, staan zij via een computer en een smartphone in verbinding met hun medebezoeker. Terwijl hun

maatje het pand fysiek bezoekt, maken zij een virtuele rondgang door het museum. Zo worden ze gegidst via de smartphone en hun maatje en kunnen ze vragen stellen en informatie uitwisselen.

Het prototype van de *CoVisit* werd al in 2016 gepresenteerd. De gebruikte techniek bleek in de praktijk echter te weerbarstig. De huidige versie is sterk verbeterd en maakt gebruik van de nieuwste technieken. Ook er in een vaste ruimte voor *CoVisit* gerealiseerd.

De Van Rossems waren hier!

Voor het programma *'Hier zijn de Van Rossems'* brachten Vincent, Sis en Maarten van Rossem onlangs een bezoek aan Amsterdam. Vincent is blij dat hij er niet meer woont en Sis heeft een bloedhekel aan de hoofdstedelijke arrogantie. Het mag dus duidelijk zijn wie met het idee kwam om naar de hoofdstad te gaan. Maarten van Rossem heeft dan ook een missie: hij wil een aantal plekken in Amsterdam laten zien waar de gemiddelde toerist makkelijk overheen kijkt.

Een van die plekken waaraan het trio een bezoek brengt is Museum Ons' Lieve Heer op Solder. Op zijn geheel eigen wijze vertelt Maarten zijn broer en zus over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het museum. Als enige van de drie beklimt hij vervolgens – met slechte knie en al – puffend en steunend de vele trappen naar de zolderkerk. De aflevering over Amsterdam is **zaterdag 7 mei** te zien op **NPO2** (aanvang 20.40 uur).



Van links naar rechts: Sis, Maarten en Vincent.

Bezoek het Parmentierhuis tijdens 24H Amsterdam

Zaterdag 14 mei vindt een nieuwe editie plaats van 24H Amsterdam. Talloze theaters, musea, kerken, bars, hotels en clubs openen die dag hun deuren en organiseren verrassende en (deels) gratis activiteiten. 24H Amsterdam is daarmee dé manier om de stad op een nieuwe manier te ervaren.

Dit keer staat stadsdeel Centrum in het zonnetje. Museum Ons' Lieve Heer op Solder stelt die dag de steegwoning van Petrus Parmentier gratis open voor bezoekers. Parmentier woonde vanaf ongeveer 1662 op nummer 28 in de Heintje Hoekssteeg. Hij was de eerste priester van de katholieke schuilkerk in het grachtenpand ernaast. Vandaag de dag vormen de steegwoning en het grachtenpand samen Museum Ons' Lieve Heer op Solder. Tijdens 24H Amsterdam kan iedereen tussen 11.00 en 15.00 uur gratis komen kijken hoe Petrus Parmentier 360 jaar geleden leefde! (Let op: de capaciteit is beperkt.)



De 17de-eeuwse keuken in de steenwoning.

24H Amsterdam

Soldermis 1 mei

Zondag 1 mei (de vijfde zondag van de veertigdagentijd) vindt de traditionele misviering plaats. Wil je erbij zijn, vergeet dan niet te reserveren, want onze zolderkerk heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Soldermissen starten om 11.00 uur en de deuren gaan open om 10.30 uur.



Reserveer

De tip van Anouk Custers

Wie in Museum Ons' Lieve Heer op Solder werkt, leert deze bijzondere plek door en door kennen. Van de verborgen verhalen tot de leukste dingen die je er kan doen. Iedere maand vragen we daarom een medewerker naar zijn of haar gouden tip.

Deze maand: De tip van Anouk Custers, Hoofd Educatie van het museum.

“De mooiste plek in het museum vind ik toch nog steeds de zolderkerk. Ik loop er regelmatig even naartoe om te genieten van de prachtige ruimte maar ook vooral van de verbaasde en verraste reacties van bezoekers wanneer ze de kerk betreden. Zodra je er binnenloopt overvalt je de stilte die zo typerend is voor een gebedshuis, je komt er eigenlijk direct tot rust.

En natuurlijk is het vanuit mijn werkgebied dé plek waar wij in gesprek gaan met leerlingen over maatschappelijke relevante thema's zoals identiteit, vrijheid en tolerantie. Het verhaal van de verborgen

huiskerk prikkelt jongeren direct om na te denken over hun eigen leven en of zij zich vrij voelen om te kunnen en durven zijn wie ze zijn.

Mijn tip aan alle lezers van dit Haantje is om bij een bezoek aan het museum even rustig de tijd te nemen om in de kerk te gaan zitten. Kijk om je heen naar alle mooie details en ervaar de bijzondere sfeer!”





Copyright © 2022 Museum Ons' Lieve Heer op Solder, All rights reserved.

Deze mail is voor de relaties, vrienden en collega's van Museum Ons' Lieve Heer op Solder.

Our mailing address is:

Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38
Amsterdam, 1012 GD
Netherlands

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).