

[View this email in your browser](#)



't Haantje



Lente in Amsterdam

Wat een heerlijke maand maart! Met de oplopende temperaturen en het stralende lentezonnetje trokken veel mensen er de afgelopen weken weer op uit. We merkten het aan de gezellige drukte op de grachten. En aan het toenemende aantal bezoekers aan ons museum. Amsterdammers, dagjesmensen uit de regio, bezoekers van over de grens; langzaam maar zeker weten steeds meer mensen de weg naar het museum weer te vinden. Het is heerlijk om iedereen te mogen ontvangen en de enthousiaste reacties te horen op al het moois dat het museum te bieden heeft.

Ook schoolklassen weten het museum weer goed te vinden! Afgelopen week vond een drukbezocht eindevent plaats van ons speciale lesprogramma Voices of Tolerance. Leerlingen van Amsterdamse vmbo-scholen brachten tijdens dit programma een bezoek aan het

museum en volgden workshops op school. In deze nieuwsbrief meer informatie over deze bijzondere afsluitende bijeenkomst. Verder aandacht voor twee speciale wandelingen langs ons museum èn voor de Museumweek die weer op stapel staat. En natuurlijk hebben we voor onze Vrienden weer een mooie aanbieding.

Veel leesplezier!

Eind-event Voices of Tolerance

Maandag 21 maart vond een eindevent plaats van Voices of Tolerance, het burgerschapsprogramma van Museum Ons' Lieve Heer op Solder. In dit programma worden vmbo-leerlingen uitgenodigd om hun stem te laten horen rond thema's als vrijheid, tolerantie en (religieuze) diversiteit. Aan deze editie deden maar liefst 17 klassen van 9 verschillende scholen mee. De deelnemende klassen brachten in de afgelopen weken een bezoek aan het monument en de zolderkerk en gingen met elkaar in gesprek over het thema tolerantie toen en nu. Daarna volgden twee workshops in de klas, waarbij een aansprekend rolmodel met de leerlingen in gesprek ging over cultuur, religie, seksuele geaardheid, identiteit en het omgaan met verschillen. Het programma wordt steevast afgesloten met een speciaal eindevent waar leerlingen hun stem en die van hun generatie laten horen aan relevante en invloedrijke sleutelfiguren uit politiek en maatschappij. Dit jaar zijn dat: **Frank Paauw** (hoofdcommissaris van Politie Amsterdam), **Devika Partiman** (oprichtster stichting Stem op een Vrouw), **Job van Beekhoven** (hoofd RIEC - Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Amsterdam Amstelland) en **Mehmet Yamali** (woordvoerder van de Amsterdamse Fatih Moskee). Het eindevent was een groot succes en er werden waardevolle gesprekken gevoerd.



Frank Paauw (hoofdcommissaris van Politie Amsterdam)
Fotograaf: Rebekka Mell

Jacob de Wit, op zoek naar een vergeten meester-schilder

Vanaf morgen is in de Amstelkerk de tentoonstelling *‘Jacob de Wit, op zoek naar een vergeten meester-schilder’* te zien. De beroemde 18de-eeuwse Amsterdamse schilder staat onder meer bekend om zijn *‘Witjes’*; schilderijen in grijs die bedrieglijk echt op een beeldhouwwerk lijken.

Bij de tentoonstelling worden ook 5 wandelroutes ontwikkeld, waarmee de bezoeker zelf op pad door de stad gaat, op zoek naar het werk van Jacob de Wit. Een van de routes is een speciale huiskerkenroute waarin het religieuze werk van de schilder centraal staat. De route loopt van de Amstelkerk naar De Duif, de Mozes en Aäronkerk, de Begijnhofkapel, de Papegaai en eindigt bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Hier kunnen bezoekers maar liefst twee werken van Jacob de Wit bewonderen; het imposante altaarstuk *‘De doop van Christus in de Jordaan’* (1716) dat De Wit speciaal voor de zolderkerk maakte en het schilderij *‘Aardse en Hemelse Drieëenheid’* uit 1726.

Meer wandelroutes via onderstaande knop.

De expositie in de Amstelkerk aan het Amstelveld is te zien tot en met 30 april 2022.

Wandelroutes



*Afbeelding: Zelfportret van Jacob de Wit (1740)
Bruikleen van Orde der Minderbroeders Nederland.
Collectie: Museum Ons' Lieve Heer op Solder.
Inventarisnummer: BR-136
Materiaal: olieverf op doek.*

Wandelen op de Wallen met Mira

‘Mira’ is een route langs de drie Amsterdamse Nicolaaskerken waarbij de zeven werken van barmhartigheid worden verteld vanuit het perspectief van een hedendaagse Amsterdammer.

Met deze prachtig mooie dagen is het fijn om over de Amsterdamse Wallen te wandelen. En hoewel het langzaam weer drukker begint te worden, kun je in alle rust onze wandelroute lopen. Met de eigen koptelefoon of oortjes op, luisterend naar de ontmoetingen van de fictieve Mira.

[Boek audiotour](#)



Fotograaf: Rebekka Mell

Museumweek 2022

De Nationale Museumweek komt er weer aan! Na de digitale edities in 2020 en 2021 kan iedereen zich vanaf **maandag 4 april** weer op locatie verwonderen en laten inspireren.

Natuurlijk besteedt ook Museum Ons' Lieve Heer op Solder aandacht

aan de Museumweek. Speciaal hiervoor hebben we onze tijdelijk presentatie *'De Ontdekking van een Traan'*, over de restauratie van twee schilderijen uit de passieserie van Adriaen van de Velde, verlengd tot en met 17 april. De presentatie is te bewonderen op de tweede verdieping van het entreegebouw. Gratis toegang!

Restauratie

De passieserie van Adriaen van de Velde is in 1664 speciaal vervaardigd voor de verscholen zolderkerk. De vijf schilderijen verhuisden regelmatig in de daaropvolgende eeuwen. Pas in 2014 keerden ze terug op de plaats waar ze oorspronkelijk voor zijn gemaakt. Helaas verkeerden de schilderijen na bijna driehonderd jaar van gebruik, kou en hitte, de walm van wierook en kaarsen, beschadigingen, schoonmaakacties, restauraties en overschilderingen in een slechte conditie. Twee van de vijf werken zijn begin 2020 overgebracht naar het atelier van restaurator Kathrin Kirsch. Ruim een jaar later was de

restauratie voltooid. Het resultaat is in deze tijdelijke presentatie goed zichtbaar. De passieserie is van grote waarde voor het museum, omdat ze tot de oudste inventaris behoort.

Soldermis 3 april

Zondag 3 april (de vijfde zondag van de veertigdagentijd) vindt de traditionele misviering plaats. Wil je erbij zijn, vergeet dan niet te reserveren, want onze zolderkerk heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Soldermissen starten om 11.00 uur en de deuren gaan open om 10.30 uur.

Het solderkoor onder leiding van Hans van Breugel zingt $\frac{3}{4}$ van het Stabat Mater van Joseph Rheinberger. Met als organist Rolf Wolfensberger. Het strijkkwartet bestaat uit: Irina Mouradiants viool I, Rudolf Nottrot viool II, Marek Konecny altviool en Marieke Bakker cello.

Peter van Dael sj. is voorganger.

Ferdinand Lankamp is lector.

De lezingen zijn genomen uit Jes. 43,16-21 en Joh. 8, 1-11.

Reserveer

De tip van Harmen Zwart

Wie in Museum Ons' Lieve Heer op Solder werkt, leert deze bijzondere plek door en door kennen. Van de verborgen verhalen tot de leukste dingen die je er kan doen. Iedere maand vragen we daarom een medewerker naar zijn of haar gouden tip.

Deze maand: De tip van Harmen Zwart, huismeester van het museum.

“Als huismeester ben ik altijd in en om het pand te vinden, in de weer met het plegen van klein en groot onderhoud. Dit doe ik overigens thuis ook altijd, maar dat terzijde. Ik vind het daarom interessant om te zien hoe er in de 17de eeuw gebouwd werd. Neem bijvoorbeeld onze steegwoning, het huis van priester Petrus Parmentier.

Op de eerste verdieping van deze woning vind je zijn slaapvertrek en beneden de voorkamer en de keuken. De woning wordt bijna geheel verlicht dankzij een ingenieuze raamconstructie die het zonlicht uit de binnenplaats opvangt en weerkaatst over de beide verdiepingen. Bij een eerstvolgend bezoek aan het museum kan ik de lezers aanraden om eens stil te staan bij dit unieke aspect van dit mooie vertrek.”



Vriendenactie

Er zijn nog enkele catalogi beschikbaar van de tentoonstelling van Shakine uit 2019. Ben je Vriend van het museum en heb je deze catalogus nog niet in het bezit, dan is het nu een uitgelezen kans om een exemplaar te kopen. De laatste exemplaren mogen - op vertoon van je vriendenpas - weg voor een speciale Vriendenprijs van €5,-. Wees er snel bij want: op is op!

Ben je nog geen vriend van Museum Ons' Lieve Heer op Solder, maar draag je het museum een warm hart toe en wil je ook iedere maand profiteren van leuke extra's? Word dan ook Vriend en klik op onderstaande knop.

[Vriend worden](#)



Copyright © 2022 Museum Ons' Lieve Heer op Solder, All rights reserved.

Deze mail is voor de relaties, vrienden en collega's van Museum Ons' Lieve Heer op Solder.

Our mailing address is:

Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38
Amsterdam, 1012 GD
Netherlands

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).