

[View this email in your browser](#)



't Haantje



We mogen weer!

Hoera, we zijn weer open! Woensdag ging om de deur om 10 uur weer van het slot en mochten we de eerste bezoekers van 2022 verwelkomen. Wat heerlijk om weer te kunnen doen waar we voor zijn: de bijzondere geschiedenis van een zeventiende-eeuws woonhuis en een verborgen zolderkerk delen met publiek. Natuurlijk volgen we bij de heropening de richtlijnen van de overheid en het RIVM. **Kijk hier** voor de meest recente versie van het coronaprotocol.

Sportschool Op Solder

Ook Museum Ons' Lieve Heer op Solder deed vorige week woensdag mee met de landelijke actie om de deuren voor één dag te openen als sportlocatie. Doel van de ludieke actie was om te laten zien dat de

Nederlandse cultuursector veilig open kan gaan. Bezoekers konden vanaf 13.00 uur – op een zelfgekozen tijdslot - gratis aan hun conditie werken door een rondje door het museum te lopen en de vele steile trappen te beklimmen (en weer af te dalen). Tientallen enthousiastelingen gingen de uitdaging aan, uitgedost in kleurrijke sportkleding, met mondkapje en de coronapas op de telefoon in de aanslag.

Lees verder



Restauratie onthult traan

Tijdens de restauratie van een schilderij uit de museumcollectie is een bijzondere vondst gedaan: op het gezicht van de afgebeelde figuur Jozef van Arimathea is een traan ontdekt. De traan onder het rechteroog van de heilige Jozef zat verstopt onder een dikke laag vuil en overschilderingen.

Het schilderij, genaamd ‘Jezus wordt beweend’, is van de Amsterdamse schilder Adriaen Van de Velde (1636-1672) en dateert uit 1664. Het maakt deel uit van een zogenoemde passieserie, bestaande uit vijf schilderijen. De serie over het

Door temperatuursverschillen, de walm van wierook en kaarsen, schoonmaakacties, tussentijdse restauraties en overschilderingen verkeren de schilderijen helaas in een slechte conditie. Restauratie is dan ook hard nodig. Twee van de vijf werken zijn inmiddels gerestaureerd, een zorgvuldig en langdurig proces dat ruim een jaar in beslag heeft genomen. Nieuwsgierig naar de traan op het gezicht van de heilige Jozef en andere ontdekkingen die gedaan zijn tijdens de uitvoerige restauratie? In de tijdelijke presentatie ‘De ontdekking van

lijden van Jezus is destijds speciaal voor de zolderkerk gemaakt. Toch hebben de vijf schilderijen niet altijd daar gehangen: de afgelopen eeuwen verhuisde de werken verschillende keren van plek naar plek. Sinds 2014 is de serie weer terug op de oorspronkelijke locatie: Museum Ons' Lieve Heer op Solder.

een traan' worden de gerestaureerde werken getoond en lees je meer over de restauratie. De presentatie is tot en met zondag 3 april te zien in tentoonstellingsruimte van het entreegebouw. En mede dankzij de Vereniging Rembrandt is dit gratis toegankelijk voor alle bezoekers.



Een van de werken voorafgaand aan de restauratie.

[Lees verder](#)

Lillian Waanders fellow-in-residence

Kunsthistorica Lillian Waanders is begin januari gestart als fellow-in-residence bij Museum Ons' Lieve Heer op Solder. Zij zal de komende zes maanden onderzoek doen naar voorwerpen van de jezuïetenorde uit de collectie van het museum en naar belangrijke (historische)

plekken voor de jezuiten in Amsterdam. Lillian is fellow vanuit de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.



"Ik kijk heel erg uit naar de bevindingen van het onderzoek en kan niet wachten om in de collectie te duiken!"

- *Lillian Waanders*

[Lees verder](#)

Soldermis 6 februari

We zijn weer open, en dus gaan ook de Soldermissen weer door. Zondag 6 februari vindt de eerste misviering van 2022 plaats. Wil je erbij zijn, vergeet dan niet te reserveren via de website. Soldermissen starten om 11.00 en de deuren van het museum openen om 10.30 uur.

[Reserveer](#)

De Tip van Olmo van Kranen

Wie in Museum Ons' Lieve Heer op Solder werkt, leert deze bijzondere

plek door en door kennen. Van de verborgen verhalen tot de leukste dingen die je er kan doen. Iedere maand vragen we daarom een medewerker naar zijn of haar gouden tip.

Deze maand: de tip van Olmo van Kranen, Manager Marketing en Communicatie van het museum.

“Hoewel je een stuk of 15 trappen moet beklimmen om de verschillende ruimtes in het monument te bewonderen, sta je eigenlijk nooit stil bij het feit dat deze trappen inmiddels miljoenen schoenen gezien hebben. Van het eerste moment dat de huiskerk in gebruik werd genomen en de kerkgangers via de steegzijde het huis betraden, tot de vele bezoekers die het zeventiende eeuwse huis anno nu via de onderdoorgang onder diezelfde steeg binnen gaan: al eeuwenlang lopen er mensen over de trappen. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de trap omhoog naar de Dagkamer. Met zijn steile, afgeronde treden is dit is één van de meest unieke trappen waar ik op gestaan heb.”



Foto: Rebekka Mell

Vriendenactie

We zijn weer open! En met wie kunnen we dat beter vieren dan met onze vrienden! Daarom geven we onze vrienden een speciale korting van maar liefst 50% op onze museumcatalogus. De actie geldt tot en met 28 februari. Kom dus snel naar het museum, toon je Vriendenpas 2021 (de nieuwe passen worden dit kwartaal verzonden) en koop de catalogus. En breng dan gelijk een bezoek aan de bijzondere presentatie 'De ontdekking van een traan'.

Ben je nog geen vriend van Museum Ons' Lieve Heer op Solder, maar wil je wel iedere maand profiteren van leuke extra's? Word dan ook Vriend en klik op onderstaande knop.

Vriend worden



Copyright © 2022 Museum Ons' Lieve Heer op Solder, All rights reserved.

Deze mail is voor de relaties, vrienden en collega's van Museum Ons' Lieve Heer op Solder.

Our mailing address is:

Museum Ons' Lieve Heer op Solder

Oudezijds Voorburgwal 38
Amsterdam, 1012 GD
Netherlands

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).